

Αργύρης Ε. Ρόκας, Αρχιτέκτων, Διπλ. ΕΜΠ, MSc(DesTech)(Manc), Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ.

(rokas@arch.ntua.gr και profrok@gmail.com)

Γεννήθηκε στο Κάιρο το 1946, φοίτησε και αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (Αγγλία) και σε μεταπτυχιακό σεμινάριο του Πανεπιστημίου του Γιορκ (Αγγλία).

Έχει μελετήσει και επιβλέψει μεγάλο αριθμό έργων, που καλύπτουν ευρύ φάσμα κλιμάκων, από το αντικείμενο χρήσης και το κτίριο, μέχρι τον πολεοδομικό και τοπιακό σχεδιασμό και έχει πάρει μέρος σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, σε ορισμένους με διακρίσεις.

Από το 1974, αρχικά ως Βοηθός και μέχρι τη βαθμίδα του Καθηγητή, ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα 1, δίδαξε Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Ειδικά Θέματα Συνθέσεων και Διατομεακά μαθήματα, σε όλα τα έτη και εξάμηνα σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. και επέβλεψε μεγάλο αριθμό Διαλέξεων και Διπλωματικών Εργασιών τελειοφοίτων.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, σε σεμινάρια, συνέδρια και εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει σε αρχιτεκτονικές εκδόσεις. Έχει επισκεφθεί πολλές Αρχιτεκτονικές Σχολές, κυρίως ευρωπαϊκών χωρών, όπου πήρε μέρος σε εργαστήρια, κριτικές επιτροπές σπουδαστικών θεμάτων και διπλωματικών εργασιών ή/και έδωσε και διαλέξεις. Έχει διδάξει στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου του Όουλου (Φινλανδία), ένα κοινό μάθημα με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., το 1994.

Το ακαδημαϊκό έτος 1991-92, στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας, δίδαξε ως επισκέπτης Καθηγητής στο Royal College of Art στο Λονδίνο, ως υπεύθυνος (Course Leader) του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος MArch Αρχιτεκτονικής.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του '90, διετέλεσε Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ), στο Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, υπήρξε ενεργός στα συλλογικά και συνδικαλιστικά όργανα και στα όργανα Διοίκησης της Σχολής και του Ιδρύματος. Διετέλεσε Διευθυντής Τομέα και μέλος της Συγκλήτου και Συγκλητικών Επιτροπών και συνεισέφερε στους προβληματισμούς και στις διαδικασίες που συλλογικά διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της Σχολής Αρχιτεκτόνων, από τη μεταπολίτευση μέχρι και τα πρώτα χρόνια του τρέχοντος αιώνα.

Μετά την έξοδο από την ενεργό υπηρεσία, ως Ομότιμος Καθηγητής δίδαξε από το 2010 επί τρία ακαδημαϊκά έτη, το μάθημα της Εισαγωγής στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση στο 1^ο και 2^ο Εξάμηνο της Σχολής.

Συνεχίζει να διδάσκει στα Ε.Θ. Αρχιτ. Συνθέσεων του 7^{ου} Εξαμήνου, στο μάθημα 'Αεροδρόμια και Αεροσταθμοί : Η ποιητική, ο προγραμματισμός και η οργάνωσή τους'. Το μάθημα αυτό, που εισήχθη με πρωτοβουλία του σε συνεργασία με την ειδική στις αερομεταφορές Ομότιμη Καθηγήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Παρασκευή Ψαράκη-Καλουπτσίδη, διδάσκεται επιτυχώς, με συνεχή ενημέρωση και ανανέωση του περιεχομένου και της μορφής του, από το ακαδ. έτος 2006-2007.